



Topper Tijn Touber

Verlicht zijn met hippe schoenen

Nederland heeft een nieuwe, **sexy** en **moderne** goeroe: Tijn Touber.

AMSTERDAM

Lois Lane opgericht, en veertien jaar monnik geweest en zo', geeft Tijn Touber (49) een minibloemlezing van zijn leven. Ja hoor, dan heb je onze aandacht al. Koster was smoor op Monique Klemann - Toubers ex - en Jojanneke, nou ja, die houdt gewoon erg van mediteren. Maar er is meer met de popmuzikant dan de door hem geschreven grote Lois Lane-hits als *Amsterdamed* en *My best friend*. Meer dan een aanzienlijk levensdeel zonder vlees, drank, drugs, seks en andere geneugten des levens die hij pre-monnikschap zo frequent tot zich nam.

Touber kwam in juli met zijn boek *Spoedcursus Verlichting* en groeit in recordtempo uit tot 's lands nieuwste moderne sexy goeroe, met nu al duizenden volgelingen. Ook Koster en Jojanneke zijn verslaafd. Zo van: wat kabbala is voor Madonna, is Touber voor Ko en Jo. Zijn huis-, tuin- en keukenhandleiding tot verlichting is binnen enkele maanden meer dan tienduizend keer verkocht - en daarmee een bestseller. En dat zonder de grote publiciteitscampagne die uitgever Bruna nu pas in het leven gaat roepen.

Hot op Lowlands

Ook de muzikale spoedcursussen verlichting, die hij met zijn vrouw Kris sinds een paar jaar om de twee weken geeft bij hem thuis in Amsterdam, groeien inmiddels uit hun voegen. Ze moeten verhuizen naar een veel grotere ruimte in de stad. 'Er is plek voor dertig man, maar ze zijn continu overboekt. We moeten ruimte kunnen bieden aan zeventig mensen per keer.'

Ja, Touber is hot - op Lowlands was

hij een van de grote trekpleisters - maar een hype is hij niet. Hij verkoopt geen trucje en hij trekt mensen uit alle lagen van de samenleving, zo zagen we tijdens een van zijn bomvolle cursusedagen, georganiseerd door magazine *Happinez* in het hipperdepippe Amsterdamse The Hub. De aha-erlebnissen waren er niet van de lucht.

'Wat ik doe, is op een heel toegankelijke manier mensen laten inzien wat ze diep van binnen allang weten: je bent verlicht. In wezen ben je licht, gelukkig en blij. Alleen het feit dat we ons vasthouden aan ideeën over onszelf, aan ons zogenaamde imago -

'Ik laat mensen op een toegankelijke manier zien dat ze al verlicht zijn.'

ons beroep, ons huis, onze relatie, enzovoort - maakt dat we de toegang tot die bron blokkeren. Ik geef mensen met mijn boek en cursus simpelweg toestemming om verlicht te zijn. Nu, meteen. Zonder een levenlang ploeteren, lijden en mediteren in een grot - die veertien jaar als monnik heb ik er helemaal niet voor nodig gehad om verlicht te worden. Je kunt verlicht zijn én midden in het leven staan. En dat komt bij de mensen aan, zo blijkt.'

Zijn fijne weglesboek is behalve de ventilatie van Toubers eigen wijsheden een optocht van de levenskunstenaars die hij de afgelopen jaren interviewde voor *Ode* en *Happinez*. Het staat vol met check- en actielijstjes. Het succes schrijft hij toe aan de tijd. 'Het is het juiste boek op 't juiste moment. We zitten met zijn allen in



'Ik wil heel erg ver weg blijven van dat zweverige.'

Tijn Touber

Wie?

Popmuzikant. Oprichter van Lois Lane. Ex van Monique Klemann. Schreefs hits als *Amsterdamed* en *My best friend*. Leefde vervolgens 14 jaar als monnik.

Doet 'ie nu?

Geen monnik meer zijn. Hij schreef het boek *Spoedcursus Verlichting*, dat in korte tijd een bestseller is geworden. Hij geeft ook een razend populaire spoedcursus, waarin hij ons leert dat het moeilijker is niet verlicht te zijn dan wel. Iedereen is fan. ●

www.kristijn.nl

een crisisgevoel. Letterlijk en figuurlijk. Oude waarden storten in. Men ziet dat meer, beter, sneller het 'm niet doet. Mensen zoeken naar nieuwe waarden als rust en introspectie.' Touber zit overigens niet te wachten

op het goeroepredikaat. 'Dit is de tijd niet meer voor goeroes. Het is de tijd van autonomie. Alles wat je nodig hebt, kun je vinden in jezelf.' Hij wil 'heel erg ver weg blijven van dat zweverige'. 'En uit de hoek van dat vage gedoe. Vaak zie je mensen die zich met spiritualiteit bezighouden weer subgroepjes creëren met elkaar. Waarbij ze dan veel omslachtige woorden als karma gebruiken en de mensen buiten hun groepje als onwetend bestempelen.'

Eckhart Tolle

'Mijn boek is juist voor iedereen: een instapboek. Veel mensen geven het ook aan hun ouders. Eckhart Tolle bijvoorbeeld, die onder meer *De kracht van het Nu* schreef, is vaak toch te hoog gegrepen voor veel mensen.'

In mei 2010 verschijnt zijn tweede boek, over verlichting in de praktijk. 'Daarin komen veel mensen aan het woord die mij nu mails sturen hoe hun leven door mijn boek of cursus veranderd is.' En zo gaat hij vrolijk voort met zijn spirit-handleiding voor alledag. 'Je kunt verlicht zijn met hippe schoenen.' *We like.* ●

Q&A

Theeleuten met uptown girl Pauline

Gooisch meisje Pauline houdt wel van een lekkere champi in 't Gooi. Maar in de reallife soap *Echte Gooische Meisjes in de bijstand* woonde ze even in een gezellig volkswijkje Amsterdam-Noord.

AMSTERDAM

Op 26 september is het weer burendag. Wat betekent dat voor jou, buren?

'Mensen die je gedag zegt op straat. Ik ben niet zo'n persoon die meteen beste vrienden moet worden, hoor. Ik ben nogal op mijn privacy gesteld.'

Dus niet zo sociaal, of wel?

'Ik ben zeker wel sociaal. Afgelopen maanden heb ik leden gewonnen voor de Voedselbank en heb ik meegedaan met het televisieprogramma *Let's Dance* van RTL4, om geld in te zamelen voor KiKa.'

'Mijn toekomstige burens zijn nog totale onbekenden.'

Is burendag nog iets van jouw kalleribber of sla je het even over?

'Nee, ik vind het een leuk initiatief. Ik ben nu zelf ook aan het verhuizen. Mijn toekomstige burens zijn nog totale onbekenden, dus dan is zo'n burendag ideaal om elkaar beter te leren kennen.'

Wie kan er binnenkort nog een zelfgebakken appeltaartje van je verwachten?

'Oh, mijn moeder! Dan kan ik haar welkom heten in mijn nieuwe appartement, zodat ze ziet dat ik eindelijk geheel zelfstandig ben. Heerlijk!' ●



OVERNAME ZONDER LUCHTJE

MARK LEENARDS

Het vergt lef en een solide balans om in deze tijd overnames te kunnen doen. Zeker in de luchtvaartsector. Het bericht over de aankoop van Genesis Lease door het Nederlandse AerCap werd daarom terecht met scepsis ontvangen door beleggers. Ook de uiteindelijke beloning na de bekendmaking, een koerswinst van bijna 2 procent, lijkt terecht.

Vliegtuigleasemaatschappij AerCap (besproken in een column van november 2008) sluit langetermijncontracten af met diverse luchtvaartmaatschappijen voor het ge-

bruik en/of onderhoud van de grootste typen vliegtuigen en vliegtuigmotoren die bij AerCap op de balans staan. De onderneming is in 1995 opgericht en heeft naast het hoofdkantoor op Schiphol vestigingen in onder meer China, Singapore en de VS.

Het in de VS genoteerde bedrijf koopt het Ierse Genesis volledig met eigen aandelen voor circa 300 miljoen dollar. Daarmee blijft de solvabiliteit van het bedrijf intact. De winst per aandeel verwatert naar mijn mening nauwelijks, gelet op mogelijke synergievoordelen en gelet op het feit dat Genesis ook winstgevend is.

Sterke positie

De deal maakt van AerCap 's werelds grootste beursgenoteerde bedrijf in de sector en versterkt de positie ten opzichte van de luchtvaartdivisies van GE en AIG. De lease-activiteiten van deze bedrijven lijden zwaar onder de verslechterde kaspositie van de moedermaatschappij. AIG wil de tak

zelfs afstoten.

Dat is niet de enige reden voor de overname. Genesis genereert in de komende twee jaar 200 miljoen dollar vrije cashflow en kan aanspraak maken op een kredietlijn van 1,1 miljard. Door die extraatjes wordt de overname door enkele Genesis-aandeelhouders als oneerlijk beoordeeld en volgt mogelijk een juridische procedure tegen het management.

Discount

Het was overigens al langer duidelijk dat de Nederlanders op zoek waren naar mogelijkheden om te profiteren van de kredietcrisis. Zo heeft men bijvoorbeeld aan het einde van het afgelopen jaar een deal gesloten om aankoopcontracten te ruilen tegen een flinke discount.

Hierdoor kreeg ze een aantal vliegtuigen eerder geleverd waarvoor ook eerder betaald moest worden, maar hiervoor kreeg AerCap wel een vergoeding van de tegenpartij. Op de

middellange termijn kan het bedrijf ook profiteren van het handelen in haar schulden.

Zo zijn van de eerste uitgiftes van leningen bijvoorbeeld de waarden van deze schulden gedaald tot 65 cent per dollar en die kunnen goedkoop worden teruggekocht. Mede daarom is het bedrijf niet van plan om op korte termijn dividend uit te keren, maar zal het bijvoorbeeld eerder denken aan het terugdringen van schulden.

K/w van 4

Met de winstgevendheid van AerCap is ook niets mis. Dit jaar behaalt het volgens analisten een winst per aandeel van 2,16 euro. Dit is 21 procent meer dan vorig jaar en impliceert een koers/winstverhouding (k/w) van slechts vier. De winst van Genesis daalt dit jaar en het bedrijf verhandelt tegen een k/w van meer dan tien. Op het eerste gezicht lijkt het daardoor alsof de waardering van AerCap door de overname zal toenemen. De

synergievoordelen zijn echter evident. Zo heeft de overnemende partij bedongen dat een servicecontract met GE Capital Aviation Services (GECAS) vroegtijdig zal worden beëindigd. Dat de overnametransactie nog dit jaar afgerond kan worden zegt bovendien iets over de totale kosten van de deal.

De kans is klein dat de overname tegengehouden wordt door aandeelhouders of de Europese Unie. Beide bedrijven opereren wereldwijd en er is schijnbaar al overeenstemming tussen het management van beide bedrijven. Daarmee wordt AerCap waarschijnlijk naast de goedkoopste speler ook de meest flexibele in deze renderende en bovendien moeilijk toegankelijke industrie. ●

Mark Leenards is fondsmanager van het SBS Global Equity Fund. Dit fonds heeft momenteel een long positie in AerCap Holdings NV.